

HOLLANDSE HITS UBBERGEN

15 tot 21 juli 2022 V2207



Anita
Marieke
Marjolein
Madieke



Jannes
Henk
Udo
Ton
Jeroen



Dag 1 Vrijdag 15 juli

Ton en Anita vertrokken met Madieke naar Ubbergen. Aangekomen zocht Madieke een chambrette uit. Al snel kwamen Henk en Udo er aan, die kwamen vanuit Veenendaal. Nadat we aan de koffie zaten kwamen Marjolein, Jeroen en Jannes en maakten we kennis met elkaar. Ook zij zochten een slaapplek uit. Net voor het eten kwam ook Marieke.

We aten vandaag een kop soep en een broodje hamburger met tomaat ui en komkommer. Na het eten dronken we koffie en hielden we groepsoverleg. Wat willen we deze week gaan doen en van wat voor restaurant houden we. Anita vertelde dat ze voor zondag al kaartjes had gekocht voor hart voor muziek. Voorkeuren waren dierentuin of iets anders met dieren en om in ons thema te blijven iets met muziek. En evt bowlen of mini golf. En een wok vonden de meeste ook leuk.

Gekeken of er al iemand een nummer in z'n hoofd had voor op de cd, en natuurlijk deze nummers geluisterd met een lekker drankje en iets te snoepen erbij. En de aanwezige instrumenten uitgeprobeerd. Daarna was het tijd om te gaan slapen.



Dag 2 zaterdag 16 juli

We begonnen de dag met een lekker kopje koffie. Nadat iedereen uit bed was kregen we een lekker ontbijt.

Om de week rustig te beginnen begonnen we met een middagje shoppen, enkele mensen kochten kaarten, Marieke en Marjolein kochten knutselspullen en Madieke een sleutelhanger en een puzzelboek.

Tussen het shoppen door namen we een drankje en een gebakje op een terrasje.



Weer thuis begon Marieke meteen met knutselen terwijl Jeroen spelletjes deed op z'n tablet.



Vanavond was de keus gevallen op pannenkoeken, de eerste werd voor iedereen gebakken op bestelling, de rest werd op tafel gezet. Omdat Henk aan het bakken was sneed Jeroen de pannenkoek van Udo. Madieke hielp daarna met de afwas.



Na het eten begonnen we aan een wedstrijdje sjoelen en kaarten, met natuurlijk iets lekkers erbij. Langzaam verdween de een na de ander richting bed.



Dag 3 zondag 17 juli

We konden weer lekker rustig aan doen s morgens. Marjolein zat al lekker in haar hoekje te tekenen. We vertrokken naar Deurne. Waar we eerst Boris naar een oppas brachten, waar we ook meteen onze lunch hebben gegeten.



Te voet gingen we naar de zaal waar vanmiddag hart voor muziek gehouden werd. Er werden ook opnames gemaakt die we terug kunnen zien op tv. Er werd spontaan mee gezongen en gedanst. We hebben er met ons groepje een mooi feestje van gemaakt. We hebben 2 keer een drankje genomen i.p.v. een terrasje en nog een rondje gekregen van de reisbegeleiding.



Nu een verzameling foto's van ons. Udo had een mooi plekje gevonden waar Ton en Henk ook de meeste tijd bleven. Jannes vond een plekje op de rand van het podium waar hij alles goed kon bekijken. Madieke, Marjolein, Jeroen, Marieke en Anita stonden vooraan te dansen en kregen de nodige handen van artiesten.





Uiteindelijk werd het toch tijd om weer naar huis te gaan. Van de organisatie kregen we polsbandjes en een waaiertje.
Ton en Henk gingen de bus halen en wij gingen lekker buiten zitten.
We zaten al in de bus toen zanger Vinzzent ons gedag kwam zeggen.



Omdat het te laat was om te koken haalden we friet met een snack.



Omdat iedereen toch wel moe was lagen we vanavond op tijd in bed.

Dag 4 Maandag 18 juli

Vandaag rustig aan opgestaan met koffie en later gezellig ontbeten en lunch pakketjes gemaakt. Om half 12 reden we aan naar de dierentuin in Kleve. Dit is een leuke kleine dierentuin waar je veel dieren mag voeren. We gingen hier op maandag naartoe omdat dan de honden mee mogen. Marieke had speciaal een dieren shirt aangedaan.



Na een uurtje rondgewandeld te hebben stopten we voor een lunch.



Voor enkele gasten was het een overwinning om de dieren eten te geven.



We hadden bijna alles gezien alleen de waterdieren en de apen niet. Maar omdat het te warm was en iedereen moe was zijn we op het terras gaan zitten voor een drankje of een ijsje. Even nog langs het winkeltje waar Madieke en Marieke knuffels kochten en Jannes kaarten. Hierna gingen we naar een restaurant in Duitsland.

We zaten eerst buiten op het terras maar de wespen joegen ons snel naar binnen.



Thuis deden we nog een drankje en oefende we onze nummers voor de cd. We hadden weer een leuke dag gehad.

Dag 5 Dinsdag 19 juli

Vandaag zou het een erg warme dag worden daarom maar een kort uitstapje. We zijn naar de paardenmelkerij geweest. Waar we ontvangen werden met drinken en cake.



We hebben de melkerij gezien maar door het warme weer werd er niet gemolken. Daarna de stal in naar de paarden en veulentjes



Op het eind mochten we nog een glaasje paardenmelk proeven. Het was iets wateriger en zoeter dan gewone melk. Iedereen probeerde Ton over te halen om te proeven, maar hij deed het niet.



De verdere dag brachten we door in ons kasteel waar het lekker koel was. Als avond eten hadden we vandaag nasi met saté.

Omdat we zin hadden in een feestje hadden we zanger Rien Salet uitgenodigd. Met de hulp van Jannes had hij de apparatuur al snel klaar staan en had Jannes het gezellig gemaakt. We hadden de Tendensgroep die in Beers op vakantie was uitgenodigd om mee te komen feesten.



Marjolein en Udo oefenden hun nummer voor de cd door de microfoon. Ook Boris vermaakte zich prima.



We hadden een gezellige avond en gingen met zere voeten naar bed.

Dag 6 woensdag 20 juli

Het was vandaag vroeg dag voor ons. De boterhammen stonden al gesmeerd klaar op tafel. We moesten heel vroeg in de studio zijn voor de cd opnames anders konden we er niet meer komen door de vierdaagse. We waren iets te vroeg daarom nog wat groepsfoto's gemaakt.



Het viel wel mee met de zenuwen voor de cd opname.

Jeroen wilde graag beginnen





Madieke wilde haar nummer liever met z'n allen doen.



De middag gingen we onze eigen gang. Tussendoor pakten we alvast de koffers in.

Om 5 uur hadden we gereserveerd in een wok restaurant.



Jeroen bedankte iedereen voor de vakantie.

Weer thuis namen we nog een drankje. Marjolein had de hele tijd om wijn gevraagd daarom hadden we alcohol vrij gekocht. Maar haha ze zei ik drink liever radler. We bedankten elkaar en vulden de vakantie herinneringen in.



Op de laatste avond werden de verkleedkleden gevonden.



Dag 7 donderdag 21 juli

De laatste ochtend ging relaxed we hoefde niet zo vroeg uit ons kasteel te zijn. Dus lekker ontbijten. Marjolein had haar veter los, Ton zou wel helpen. Met gevolg dat Marjolein vastzat aan haar stoel.



Marjolein en Marieke werden door hun ouders opgehaald. Udo reed met Henk naar Veenendaal. Jeroen pakte met Ton samen de bus in terwijl Anita de keuken nog netjes maakte. Jannes was tot op het laatste moment met zijn koffer bezig.

Iedereen bedankt voor de gezelligheid. Het was een leuke groep. Misschien tot op een volgende reis!

Groet Henk, Ton en Anita

Onderaan nog een foto gemaakt van de tv toen hart voor muziek erop was. Mooi in beeld.

